

## Vraag het aan Morya



### Geef het tijd

“De eenvoud van het leven ligt erin dat je de dingen niet door elkaar haalt, dat je niet gaat denken: ‘nu moet ik dat doen’ als je dat nog niet kan. Er is werkelijk tijd. Het is niet zo dat je haastig moet zijn, want dan maak je een fout.

Als je haastig bent in de vernieuwing, kan je gewoon niet zien wie je bent. Je hebt tijd nodig voor jezelf. Sommige mensen zelfs heel erg veel tijd, en dat moet je hen dan geven. Jaag ook jezelf niet op, dat heeft geen enkele zin.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”  
(uit hoofdstuk 3: ‘Een goddelijk plan van vernieuwing’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 61

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---